

Een streling  
een liefdevolle oogopslag  
een omhelzing  
die levensmoed gaf...

Een wandeling te zamen  
in God's vrije natuur  
het eeuwige 'amen'  
het liefdesvuur...

Heer, leer ons zien  
wat onze dierbaren  
bezigield,  
wat hem en haar  
heeft beziel.

Een herinnering in liefde  
een herinnering in pijn,  
Heer, leer ons begrijpen  
èn in lief èn in leed  
elkaar trouw te zijn.



PAROCHIE H. HART VAN JEZUS  
MAASBRACHT-BEEK



*BIDDEN WIJ*

*Voor allen die ons voorgingen  
met het teken van het geloof,  
dat zij nu rusten in Christus' vrede.*

1989

ALLERZIELEN

1990

Dina Boetzkes-Beckers  
Alphons Wilms  
Corry Wilms  
Harry Slangen  
Sjang Jochems  
Marie Op 't Veld-Leyendeckers  
Pierre Linssen  
Trine Corpeleyn-Hausmans  
Sef Wilms  
Sef van Kempen  
Mien Schröder-Coumans

God, Vader,  
Uw liefde is ons steeds nabij,  
in de duisternis van onze dood  
daagt het licht van Uw leven op.  
Verlies onze geliefde overledenen  
niet uit het oog,  
en laat ons niet alleen in ons verdriet.  
Want nu hun lichaam is verstard  
willen wij hun naam toch  
levend houden in ons midden.  
Maar wij weten  
hoe zelfs dat onmogelijk is:  
Zij zullen nog dieper sterven in ons,  
hun naam zal inslapen in onze herinnering  
en ook de droefheid zal ons  
ontnomen worden.  
Wij zullen verder leven zonder hen.  
Wij bidden U,  
dat zij, levend bij U,  
mogen waken over ons,  
dat zij U onze namen in herinnering  
brengen, zoals Jezus Christus doet,  
een mens naast U  
in al Uw eeuwigheid. Amen.